

Dit wil God: dat wij danken in alles. 1 Thessalonicenzen 5:18

Is het je weleens gebeurd dat je iPad of laptop of printer het ineens niet meer deed? Of dat internet eruit vloog? En reageerde je toen heel rustig en zelfs dankbaar? “Och ja, kan gebeuren, het gaat ook zó vaak wél goed...” Hoe vanzelfsprekend vinden wij het als de dingen goed gaan en fijn zijn?

Dank in alles, schrijft Paulus.

Opvallend dat hij de naam van God niet noemt, terwijl we uiteraard wel Hém bedanken. Maar alle nadruk moet nu liggen op dat danken. Niet danken vóór alles. Maar wel *in* alles – en dat is ook al heel wat. Dat is dus: danken - hoe ik me ook voel (Opwekking 355).

Kan Paulus daar zelf een voorbeeld van geven? Jazeker, dat gaf hij in deze brief in 2:2. Dat hij ondanks mishandelingen en beledigingen toch zo positief is doorgedaan in Filippi. De Thessalonicenzen weten dat en wij weten het ook. Het is het bekende verhaal van Paulus en Silas die met hun voeten in een blok middenin de nacht gaan zingen (Handelingen 16, vergelijk Psalm 42:5 oude berijming).

Nu geeft Paulus hier niet zomaar een advies: om dat ook eens te proberen. *Dit is de wil van God!* Dankbaarheid op commando dus? Terwijl er zoveel gebeurt waar je helemaal niet blij van wordt... Let op hoe Paulus het zegt: Dit is de wil van God in Christus Jezus *voor jullie*. (De NBV heeft foutief vertaald dat God het *ván* jullie verlangt.) God eist dankbaarheid van ons - voor ons eigen bestwil...! Zoals altijd is Hij ook hierin genadig voor ons. Daarom wemelt dit stukje Bijbel ook van *charis: chairete* (wees blij) en *eucharisteite* (breng dank). God gúnt het óns dat wij blij en dankbaar zijn. In Christus Jezus. Want als er iéts is wat God voor óns deed was het wel Jezus bij ons laten komen, Hem voor ons laten sterven, aan ons laten verschijnen en in ons laten wonen door zijn Geest...

In het boek *Het Jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen* van James Martin gaat het veel over dankbaarheid. De titel klinkt misschien pretentieus en zelfs irritant, maar kijk eens naar het woordje ‘alle’ in je NBG1951-vertaling (5:14-22): hoe alomvattend het evangelie van Jezus Christus is.

Een paar citaten uit het boek: ‘God moet in alles gevonden worden.’

‘Dankbaarheid, vrede en vreugde zijn manieren waarop God met ons communiceert.’

‘Alle dingen waar je dankbaar voor bent, maak je heilig.’

Na het verlies van een jeugdvriend (Brad) kan de schrijver aanvankelijk niet meer geloven in een God die zoiets laat gebeuren. Hij daagt een gelovige vriendin uit om te verantwoorden waarom zij nog naar de kerk gaat. Zacht antwoordt zij: ‘Ik ben God blijven danken voor het leven van Brad.’

‘Bidden is een lange liefdevolle blik op de realiteit.’

Prachtig!

Ook wel moeilijk soms. Maar we voelen allemaal wel dat hier een geheim ligt. Een wapen tegen al onze ontevredenheid en ons cynisme. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde Heer.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken.

1. Wat was er nieuw voor jou of wat raakte je bij de uitleg van 5:18?
En wat stuit er eventueel op weerstand bij je?
2. Welke rol speelt Jezus in jouw dankbaarheid?
3. Hoe bewust zijn wij ons van de ontevredenheid die in onze maatschappij sluipt? En hoe zou God willen dat wij daarop reageren?
4. Welk citaat uit het boek van Martin geeft jou het meest te denken?
5. Wat vind je van het idee om voor jezelf een ‘dankbaarheidsdagboek’ aan te leggen: elke dag één of meer dingen opschrijven waarvoor je God dankbaar bent? Probeer hier een volgende keer als kring even op terug te komen.